

Juryrapport De Mantel van Sint Maarten 2023

Al jaren wordt in Utrecht 'De Mantel van Sint Maarten' georganiseerd: een stedelijk evenement waar we samen met allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe Utrechters zich inzetten voor anderen. Er is ruimte voor ontmoeting, inspiratie en initiatieven worden in het zonnetje gezet. Dit jaar is het thema: *'Tafels van hoop'*. In het dagelijks leven ervaren veel Utrechters de gevolgen van armoede, eenzaamheid en het niet mee kunnen doen. Veel mensen maken zich zorgen. Hoop houden is dan belangrijk. Maar waar en hoe ervaren we dan hoop op een betere wereld? Juist: aan tafel! Aan tafel ontmoeten we elkaar. Er is eten, je kan er tot rust komen, je wordt gezien. Het is een plek waar we naar elkaar mogen luisteren, in gesprek gaan, samen de buik vullen, samen genieten, het leven delen met zijn vreugde en verdriet. Aan tafel is er ruimte voor bemoediging, troost, lol en kunnen nieuwe ideeën opborrelen. Aan tafel is er hoop; samen aan tafel gééft hoop. Dit jaar is dan ook ons thema: 'tafels van hoop'. Vrijwilligersinitiatieven waarbij elkaar ontmoeten aan tafel, het bieden van hoop en het leven delen centraal staan maken kans om een geldbedrag te winnen om hun activiteiten verder voort te zetten of zelfs uit te bouwen.

Met meerdere organisaties is dit bijzondere evenement voorbereid: door De Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht, Protestantse Diaconie Utrecht en Huis van Dominicus. De organisatie van het evenement is in handen van Hermen van Dorp. Dankzij financiële bijdragen van de volgende organisaties wordt de bijeenkomst en het uitreiken van prijzen mogelijk gemaakt:

- Domkerk Utrecht
- Katholieke Caritas Utrecht
- Remonstrantse Gemeente Utrecht
- Ridderlijke Duitse Orde (RDO)
- Oude Room-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA)
- Van Baaren Stichting
- Initiatievenfonds gemeente Utrecht
- Protestantse Diaconie Utrecht

Jury

Dit jaar zijn er 17 initiatieven en projecten aangedragen. Er is, net als andere jaren, een aparte jury aangesteld om de projecten te beoordelen aan de hand van een aantal criteria. De jury bestond uit de volgende leden:

- Sandra Muijs: zij is betrokken bij de Buitenkamer, de winnaar van de 1^e prijs van de Mantel van Sint Maarten vorig jaar.
- Agnes Delvaux: lid van de Domkerk en een van de initiatiefnemers van het evenement en de prijs De Mantel van Sint Maarten zo'n 20 jaar geleden.
- Marjoke Verschelling: werkzaam bij de gemeente Utrecht als beleidsadviseur in het sociaal domein
- Hans Stahl: actief in de Rooms-katholieke kerk in Utrecht en voorzitter van de Parochiale Caritas Instelling (PCI) van Utrecht die graag mooie initiatieven om mensen in de stad te helpen ondersteunt.

Hermen van Dorp en Marleen de Vries namen ook deel aan de jury als betrokken organisatoren van het evenement.



17 genomineerden die hoop bieden

Dit jaar zijn er 17 initiatieven aangedragen en daarmee genomineerd voor de Mantel van Sint Maarten. Deze initiatieven voldeden aan de vooraf opgestelde criteria en kwamen dus in aanmerking voor één van de drie stimuleringsprijzen. Deze initiatieven noemen we graag allemaal, omdat ze allemaal op een eigen manier hoop bieden. De genomineerde projecten of initiatieven van 2023 zijn:

Zaterdaglunch <i>Initiatief van Kerk aan het Lint</i>	Ontmoetingsavonden <i>Initiatief van a beautiful mess en jouw wijk mijn wijk</i>
Sociaal tuinieren <i>Initiatief van Stichting Present</i>	Vieren en eten <i>Initiatief van St Straatpastoraat en de Domkerk</i>
Youth for Peace <i>Initiatief van St Egidio</i>	Silomaatjes: aandacht en hulp <i>Initiatief van de Silokerk</i>
BuurtBuik Utrecht	Babbelen met Beppe <i>Initiatief van Serve the City Utrecht</i>
Warme Woensdag <i>Initiatief van Kerk op Zuilen</i>	Utrecht in Dialoog
Geuzenwijk op zijn paasbest <i>Initiatief van de Roobolkapel</i>	The Breakfast Club <i>Ontbijt voor kinderen</i>
Verhaal met een pannenkoek <i>Initiatief van de Roobolkapel</i>	Stichting Eet Mee
Silo eetgroep <i>Initiatief van de Silokerk</i>	Koor Duniya
	Samen eten <i>Initiatief van St Straatpastoraat en de Nieuwe Kerk</i>

Werkwijze jury

Om op een eerlijke manier prijswinnaars te bepalen, is de jury als volgt te werk gegaan:

- Alle aanmeldingen zijn gecheckt of ze voldoen aan de basiscriteria. Alleen initiatieven die daaraan voldeden zijn verder meegenomen in de jurering. De criteria zijn:
 - Het is een vrijwilligersinitiatief
 - Het initiatief/de activiteit is gericht op de stad Utrecht en haar inwoners
 - Ontmoeting aan tafel en samen eten is onderdeel van de activiteit
 - Er wordt gewerkt aan opbouw van relaties, gemeenschapsvorming, vriendschap en/of perspectief
 - Het is een plek waar ontmoeting, naar elkaar luisteren en het delen van het leven centraal staat
 - Het is een initiatief waar iedereen die meedoet iets van zichzelf kan delen
 - Er spreekt hoop uit het initiatief
- Ieder jurylid heeft afzonderlijk de projectbeschrijvingen doorgenomen en een beoordeling gegeven aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Aanvullend op bovenstaande criteria is gekeken naar de mate van het bieden van hoop en de impact of potentie van een initiatief.
- In een online overleg heeft de jury gesproken over ieders top 3 en de relevantie ten aanzien van het thema van dit jaar: tafels van hoop.
- Uiteindelijk zijn gezamenlijk drie initiatieven gekozen als prijswinnaars, waarbij we een 'hoofdwinnaar' hebben, een tweede prijs en een aanmoedigingsprijs.

Jurybeoordeling

Hoewel er drie winnaars zijn, wil de jury benadrukken dat álle aangedragen initiatieven bijzonder mooi zijn en van grote betekenis zijn voor de stad en haar inwoners. Er spreekt zoveel liefde uit voor de medemens, zoveel hoop. Er waren projecten vanuit kerken, mooie maaltijdconcepten om mensen met elkaar in ontmoeting te brengen of juist meer als maatjes met elkaar op te trekken, activiteiten gericht op een specifieke doelgroep of juist heel open plekken waar iedereen zo naar binnen kan lopen en laagdrempelig met anderen in ontmoeting kan komen. Utrecht mag trots zijn op deze initiatieven en alle betrokken mensen!

Toch moest de jury prijswinnaars kiezen. De prijswinnende projecten zijn hieronder genoemd met een korte toelichting.

Eerste prijs: de Mantel van Sint Maarten voor Youth for Peace van Sant'Egidio

De grote winnaar van de Mantel van Sint Maarten is dit jaar: Youth for Peace. De gemeenschap van Sant'Egidio is ontstaan in Rome. In de loop der jaren is het een gemeenschap geworden van mensen van elke leeftijd en uit elke situatie in meer dan 70 landen ter wereld, met bijzondere aandacht voor wie in de marge van de maatschappij leven. Wat hen bindt, is de inspiratie van het Evangelie, de vriendschap met wie arm en kwetsbaar is en de inzet voor de vrede. In Nederland zet Sant'Egidio zich in verschillende steden in voor de armen en meest kwetsbaren in de samenleving. Het project 'Youth for Peace' van de Utrechtse geloofsgemeenschap Sant'Egidio is gericht op de verbinding van Utrechtse jongeren in de leeftijd van 16 tot 25 jaar met alleenstaande minderjarige asielzoekers die hier wonen. Iedere maand ontmoeten de leeftijdsgenoten elkaar om samen te eten en plezier te hebben. Van voetballen tot een Hollandse poffertjes bakken, van samen spelletjes doen tot samen de Kerst en de Iftarmaaltijd delen. Voor de beide groepen jongeren zorgen de maandelijkse ontmoetingen voor lol en gezelligheid, voor hoop en een nieuw perspectief op de wereld van de ander. Taalbarrières worden overbrugd, jongeren leren elkaars wereld kennen en waarderen. Er groeien vriendschappen.

"In de wijk is veel weerstand geweest tegen de komst van een AZC voor alleenstaande minderjarige asielzoekers die na een heftige periode van vluchten alleen in Nederland zijn aangekomen. Met dit initiatief willen we laten zien dat het ook mogelijk is om deze jonge mensen met een open houding tegemoet te treden en hoop te bieden", vertellen de initiatiefnemers.

De jury oordeelt dat de omvang van het project weliswaar beperkt is, maar de impact voor alle betrokken jongeren groot. Er is sprake van gelijkwaardigheid in ontmoetingen en activiteiten. De maaltijd en het leven – met zijn mooie en minder mooie kanten- worden gedeeld. Ook is het project open -Utrechtse jongeren mogen zich aanmelden om ook mee te doen- en kans op navolging op andere plekken. Het project is van grote betekenis en geeft hoop voor de toekomst, juist omdat het project zich richt op de jonge generatie.

Meer informatie is te vinden op: <https://www.santegidio.nl/organisaties/youth-for-peace/>

Tweede prijs voor Silomaatjes van Silogemeente

De tweede prijs gaat naar het project Silomaatjes. De Silogemeente aan de Herenstraat in Utrecht is Kerk met Stip: de kerk staat open voor ex-gedetineerden. Al vanaf de jaren '80 trekken gemeenteleden – de Silomaatjes)- en ex-gedetineerden samen op. Silomaatjes zijn bereid in het leven samen op te lopen met mensen die veel hebben meegemaakt en door vele Utrechters liever niet gezien worden. Ze zitten samen aan tafel om te eten, bij te praten over wat hen bezig houdt, over problemen (geldzorgen bijvoorbeeld) en nieuwe kansen op huisvesting of betaald werk. Een Silomaatje heeft een luisterend oor en geeft praktische hulp. Door ook eens per maand samen aan te sluiten bij de open eetgroep in de Silogemeente ontmoeten ze een nog grotere groep mensen. Zo



wordt met behulp van vrijwillige medeburgers een nieuw netwerk opgebouwd waar eerder contacten door de detentietijd weggefallen zijn.

De jury vindt het bewonderenswaardig dat deze kerkgemeenschap zich al zoveel jaren trouw inzet voor een groep Utrechtse die vaak te maken heeft met uitsluiting en gevoel van niet meer mee mogen doen. Silomaatjes biedt praktische hulp en een luisterend oor, maaltijden worden gedeeld en er gaat hoop vanuit. Hoop op een nieuwe start waar mensen hulp bij nodig hebben. Hoop op een menswaardig bestaan, om gezien te worden als mens met een wens anderen te ontmoeten, een eigen plek te hebben, het leven te delen. De Silogemeente organiseert ook maandelijkse maaltijden en open bijbelgroepen voor deze groep Utrechtse. Een prijs voor jarenlange inzet is dan ook zeer welverdiend en verdient navolging!

Aanmoedigingsprijs: Warme Woensdag van Kerk op Zuilen

De derde prijs is de aanmoedigingsprijs: een prijs voor een initiatief dat we graag willen stimuleren door te gaan en aanmoedigen te groeien. Dit jaar gaat de prijs naar een nieuw initiatief. Afgelopen winter heeft Kerk op Zuilen het idee opgevat om elke woensdag het kerkgebouw aan de Amsterdamsestraatweg open te stellen als warme plek voor voorbijgangers, buurtbewoners, gemeenteleden. De Warme Woensdag is een open plek van 10-16 uur voor iedereen die een moment van rust, warmte als het thuis koud is, gezelligheid of een werk- of studieplek zoekt. Gratis wifi is geregeld, net als de koffie en thee en lunch. Tussen de middag is er ruimte voor –vrijblijvende– deelname aan het middaggebed en daarna wordt er gezamenlijk geluncht met soep en brood. Na een paar wintermaanden werd besloten in de zomer juist een koele plek te bieden en inmiddels is er ook een weggeefkast voor ieder die wat nodig heeft.

De jury vindt de Warme Woensdag een prachtig voorbeeld van laagdrempelig delen op een structurele manier. Het geeft een plek in de wijk maar mensen naar kunnen uitwijken, wat hun achtergrond of verhaal ook is. En het verbindt: mensen die werken of studeren op de flexplekken en mensen die daar komen voor ontmoeting: dat biedt kansen voor nieuwe relaties in de wijk. Kortom: Kerk op Zuilen verdient de aanmoedigingsprijs met hun Warme Woensdag!

We willen de prijswinnaars van harte feliciteren én succes wensen met de activiteiten de komende tijd. We wensen hen en alle andere Utrechtse initiatieven toe dat hun activiteiten hoop mogen bieden, om zo van grote waarde te zijn voor de mensen in de stad waar Sint Maarten de beschermheilige van is: ons mooie Utrecht.

Utrecht, 6 november 2023